



## **Jaarverslag 2009**

2009 ligt nog vers in ons geheugen, de zeer onrustige tijd in Israël, maar ook de viering van ons 40-jarig bestaan van de Stichting Delft-Kfar Saba. In 1967 ontmoetten twee burgemeesters elkaar tijdens een internationaal congres, t.w. de heer J.M. Ravesloot-Delft en de heer Geller-Kfar Saba. Onze Delftse burgemeester bood hulp aan de burgemeester van Kfar Saba.

Zeev Geller antwoordde op deze vraag: *we hebben geen hulp nodig, maar wel vriendschap*. In oktober 2008 was het precies 40 jaar geleden, dat de eerste uitwisseling heeft plaatsgevonden.

Aarau, Zwitserland, ook één van de jumelagesteden van Delft bestond in 2009 ook 40 jaar.

In overleg met de Gemeente en in overleg met de besturen van de 4 jumelagesteden t.w. Aarau-Zwitserland, Adapazari-Turkije en Freiberg-Duitsland werd de viering gepland in het cultuurjaar 2009. Het cultuur weekend heeft plaatsgevonden van 31 juli tot en met 2 augustus 2009.

## **Activiteiten 2009**

In eerste instantie was er een bezoek gepland voor de Youth Band uit Kfar Saba van 29 maart -3 april.

Door de oorlogsomstandigheden in de Gazastrook werd het bezoek uitgesteld tot eind juli 2009. De datum werd vastgesteld en de Youth Band kwam vanuit de zusterstad van Kfar Saba, Wiesbaden op 29 juli 2009 met de bus naar Delft. In totaal 51 jongeren, 31 meisjes en 20 jongens in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar maakten deel uit van het orkest. Zij werden begeleid door 6 volwassenen.

In overleg met de leiding van het orkest werd besloten om het orkest onder te brengen in het Tulip Inn Hotel, thans WestCord hotel. De kosten voor overnachtingen zijn door de orkestleden zelf betaald.

De Youth Band heeft op 30 juli zeer succesvol opgetreden in het Wooncentrum Abtswoude, tijdens de viering in het Stadhuis op 1 augustus en 's avonds hebben zij een schitterend optreden verzorgd in de Maria van Jessekerk. Voor een uitgebreid verslag verwijs ik u naar de bijlage. Onze dank gaat uit naar de gastvrijheid van Wooncentrum Abtswoude en de Maria van Jessekerk.

De jongeren hebben een bezoek gebracht aan Madurodam en Amsterdam. Op zaterdagochtend 1 augustus hebben zij een workshop gedaan bij de Papaver. Ook deze foto's kunt u op onze site bekijken.



### **TOP expositie van 10 juni t/m 9 september 2009**

in TOP werd een expositie gehouden van de 4 jumelagesteden en de twee zustersteden Mamelodi/Tshwane en Esteli. Een tentoonstelling, die een goed inzicht heeft gegeven op eerder genoemde steden. Iedereen kon een bezoek brengen aan deze tentoonstelling en zo kreeg je een goed inzicht van alle dingen waar de Stichtingen mee bezig zijn.

Ter voorbereiding hebben er meerdere vergaderingen plaatsgevonden, waar steeds 2 vertegenwoordigers van ons bestuur aanwezig zijn geweest en hun volledige medewerking hebben gegeven aan deze tentoonstelling. Als afsluiting heeft er een mini filmfestival plaatsgevonden (31 augustus t/m 9 september). Bas Verkerk heeft deze tentoonstelling geopend

Op 31 augustus was onze Stichting als eerste aan de beurt. In samenwerking met onze Israëlische Nederlander Frits de Wit kwamen we in contact met Hilla Medalia. Zij is de regisseur van de film "To die in Jerusalem". De film is ons gratis ter beschikking gesteld. Onze voorzitter heeft een ontmoeting gehad in Amsterdam (zie foto's op onze website). Korte inhoud van de film, bom aanslag in Jeruzalem, zelfmoordaanslag door Palestijns meisje, waar bij o.a. een Israëliisch meisje van dezelfde leeftijd is omgekomen. Er volgen diverse ontmoetingen o.l.v. Hilla Medalia tussen de beide moeders van de beide meisjes om het verlies van hun eigen kind te bespreken en wat er aan gedaan zou kunnen worden om aanslagen tegen te gaan.

Een film met een boodschap. Deze avond hebben we nagepraat met ongeveer 60 bezoekers aan de film. De Israëlische ambassade in Den Haag heeft Israëlische wijn ter beschikking gesteld en onze stichting heeft gezorgd voor Israëlische hapjes.

Ook hebben we als bestuur diverse films bezocht van de andere jumelage/zustersteden.

Zeker een hulde aan TOP is hier op zijn plaats. Wij willen alle vrijwilligers van TOP hiervoor van harte bedanken.

### **Cultuurweekend 31 juli t/m 2 augustus 2009**

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 4 jumelagesteden, hebben o.l.v. Stineke Heinen een schitterend weekend voorbereid. Voor dit weekend zijn er via de Gemeente uitnodigingen uitgegaan naar B & W van Aarau, Adapazari, Freiberg en Kfar Saba. Vanuit Israël waren vertegenwoordigd, Yehuda Ben Hamu-burgemeester en zijn echtgenote Merav Ben Hamu, Noa en Nadav, twee van de kinderen van het echtpaar en Rina Paz, voormalig wethouder van Kfar Saba. Zij is actief betrokken bij de stedenband met Delft.

**Donderdag 30 juli 2009.** Officiële ontvangst voor de officials van de 4 jumelagesteden en vertegenwoordigers van de besturen van de jumelagesteden. Dit was het begin van een druk weekend.



### **Vrijdag 31 juli 2009.**

Ronald Waterman heeft in het Stadhuis een lezing gehouden over “Bouwen met de natuur”. Na deze lezing hebben we met alle officials van de jumelagesteden en de gasten uit Israël een bezoek gebracht aan o.a. de Maeslantkering en de 2<sup>e</sup> Maasvlakte. Vanaf 's morgens tot laat in de middag heeft iedereen met volle bewondering genoten van het verhaal van Ronald Waterman. Onze voorzitter heeft samen met Ronald Waterman de voorbereiding van deze dag verzorgd.

Met de Gemeente was afgesproken, dat elke stichting voor de officials zelf een invulling zou moeten geven. Met de officials zijn we uit eten geweest en de kosten voor dit etentje zijn geschonken door vrijwilligers.

### **WAD**

Van elke jumelagestad zijn 2 kunstenaars naar Delft gekomen om hun schilderijen tentoon te stellen en om gezamenlijk te werken in het WAD aan een project met als thema “**water**”. In totaal hebben er 10 kunstenaars deel genomen. Vanuit Kfar Saba waren Dina Levy en Dina Smadar uitgekozen om hier aan deel te nemen. In Israël heeft er een strenge voor selectie plaatsgevonden.

De schilderijen van 10 kunstenaars, waaronder ook twee Delftse kunstenaars, zijn gedurende de maand augustus tentoongesteld.

**Zaterdag 1 augustus 2009.** 's Morgens heeft er o.l.v. een stadsgids een rondwandeling plaatsgevonden door Delft. Tevens hebben we een bezoek gebracht aan de tentoonstelling in TOP.

In de middag heeft de viering plaatsgevonden van de jubilea, die in het teken hebben gestaan van 40 jaar Delft-Aarau en Delft-Kfar Saba. De ambassadeur van Israël in Nederland, de heer Harry Kney-Tal en oud bestuurders van de Stichtingen Delft-Kfar Saba en Delft –Aarau waren hierbij aanwezig.

Toespraken door onze burgemeester Bas Verkerk, Harry Kney-Tal, ambassadeur van Israël, Yehuda Ben Hamu, burgemeester van Kfar Saba en Judi Klok-Levit, voorzitter Stichting Delft-Kfar Saba. Daarna was het de beurt aan de vertegenwoordiger van Aarau de heer Carlo Mettauer en tevens voerde Margriet v.d. Goes, voorzitter van de Stichting Delft-Aarau het woord.

Dit geheel werd muzikaal omlijst door de Youth Band o.l.v. Ofer Ein Habar. Het Israëlische- en Zwitserse volkslied en ook ons Wilhelmus werden o.a. gespeeld. Als dank voor hun optreden hebben zij een porseleinen pot met stroopwafels ontvangen. Op deze potten stonden Delft, molens en oud Hollandse spelletjes en ook Delft afgebeeld. Dit cadeau is door één van onze vrijwilligers ter beschikking gesteld.



Voor onze voorzitter was het een hele bijzondere dag. Uit handen van de burgemeester van Kfar Saba heeft zij een "certificate of gratitude" ontvangen. Maar dat was nog niet alles. Stineke Heinen nam op een gegeven moment het woord en zij nodigde Bas Verkerk uit om naar voren te komen.

Onze voorzitter heeft uit handen van Bas Verkerk een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor haar inzet als vrijwilliger. Zij werd benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau.

Onze stichting heeft een cadeau aangeboden aan Bas Verkerk, burgemeester van Delft en aan Yehuda Ben Hamu, burgemeester van Kfar Saba. Het waren twee schilderijen, die door Avi Lev, onze Delftse Israëlische kunstenaar, zijn gemaakt.

's Avonds waren alle officials en bestuurders van de Stichtingen uitgenodigd om naar het Chamber Festival in het Prinsenhof bij te wonen. Ook een avond om nooit te vergeten.

Het optreden van de Youth Band in de Maria van Jessekerk was een groot succes. Bezoekers hebben genoten en op onze website [www.StichtingDelft-KfarSaba.nl](http://www.StichtingDelft-KfarSaba.nl) kunt u ingezonden stukken en foto's terug vinden. Wij hebben als Stichting diverse posters rondgebracht en opgehangen, maar het was ontzettend jammer, dat er in de Delftse edities van de kranten weinig tot niets vermeld stond.

### **Zondag 2 augustus 2009**

's Morgens heeft de opening door onze burgemeester Bas Verkerk plaatsgevonden van de expositie in het WAD (World Art Centre Delft). Van elke jumelagestad waren 2 kunstenaars naar Delft gekomen om met elkaar te werken en te exposeren. Vanuit Kfar Saba werden Dina Levy en Dina Smadar gekozen door een onafhankelijke deskundige jury uit Tel Aviv. De schilderijen zijn weer terug gebracht naar Kfar Saba, mede dankzij een financiële ondersteuning van de Israëlische Ambassade in Den Haag en de Gemeente Kfar Saba.

De schilderijen, die gemaakt zijn op 31 juli, waren niet "af". Ze zijn teruggegaan naar Kfar Saba en ze zijn nu helemaal klaar. De Gemeente Delft zal proberen om een definitieve plek voor de schilderijen van de 4 jumelagesteden te vinden.

### **'s Middags Varend Corso**

Als afsluiting van het cultuurweekend hebben we samen met alle officials, genodigden, bestuursleden kunnen genieten van het Varend Corso.

We hebben die middag met een aantal van onze gasten afgesloten op het Doelenplein waar we hebben kunnen genieten van gezellige muziek. Met heel veel plezier kunnen we terugkijken op een fantastisch weekend.



### **Programma uitwisseling verzorgd door ons comité**

#### **Woensdag 29 juli 2009**

In de middag kwam het Jeugdorkest aan in Delft en 's avonds laat de officials en onze gasten van de burgerreis. De indeling heeft daarom niet plaatsgevonden in het Stadhuis. De familie v.d. Salm van de DELTAX heeft de kantine van hun taxibedrijf opengesteld. Het busvervoer is voor een deel uitgevoerd door de Deltax en een aantal uitstapjes zijn verzorgd door Happy Day Tours.

#### **Donderdag 30 juli 2009**

Vertrek en aankomstplaats waren het Centraal Station in Delft.

We hebben als thema **water** gekozen. En bij het thema **water** denk je al gauw aan regen. Als je aan regen denkt, dan denk je aan een paraplu. De TU Delft staat er om bekend, dat zij de stormvaste paraplu SENZ heeft ontworpen. Wij hebben contact gezocht met Prof. Dr.ir. J.T. Fokkema, rector magnificus van de TU Delft.

De stichting heeft van de TU een schenking gekregen en zo hebben we onze gasten op de eerste dag een originele SENZ paraplu kunnen aanbieden. Onze dank gaat uit naar de TU Delft voor deze fantastische geste. Misschien heeft deze paraplu er wel aan bijgedragen, dat er geen regen gevallen is.

Op de eerste dag stond Gouda op ons programma gestaan en we hebben daar een schitterende rondwandeling gemaakt. Als je naar Gouda gaat, dan bezoek je natuurlijk ook de kaasmarkt. Na de lunch hebben we een boottocht gemaakt door Gouda.

#### **Vrijdag 31 juli t/m zondag 2 augustus viering tijdens cultuurweekend.**

Op vrijdagavond 31 juli 2009 hebben een aantal gastgezinnen samen met hun gasten shabath avond gevierd. Gonnie v.d. Horst heeft deze avond verzorgd. Bedankt Gonnie.

#### **Maandag 3 augustus 2009**

Voortzetting van het uitwisselingsprogramma met onze gasten van de burgerreis. Deze dag hebben we een uitstapje gemaakt naar Kinderdijk om de molens te bekijken. Na de lunch zijn we met de bus naar Rotterdam vertrokken en hebben we een rondvaart gemaakt door de havens van Rotterdam. Ook de burgemeester van Kfar Saba, zijn vrouw Merav en de twee kinderen maakten deel uit van deze dagtocht.

#### **Dinsdag 4 augustus 2009**

Dagtocht naar Amsterdam onder de bezielende leiding van Avi Lev. Een dag om nooit te vergeten. Doordat sommige plekken onbereikbaar waren per bus moest er veel gewandeld worden.

Een bezoek werd gebracht aan:

- Het Anne Frankhuis
- De Hollandse Schouwburg
- Joods Historisch Museum



Bij de Hollandse Schouwburg hebben we samen met onze Israëliische gasten een herdenking gehouden op de binnenplaats en bloemen gelegd bij het monument.

### **Woensdag 5 augustus 2009**

Een vrije dag voor onze gasten. Om 17.00 uur werden zij samen met hun gasten weer verwacht in de Synagoge op de Koornmarkt waar we onze afscheidsavond hebben gehouden onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door Anna Dasler uit Nijkerk (oud Delftenaar).

Robert Benhaim heeft deze avond muzikaal ondersteund met zijn mooie Franse chansons.

Toespraken, ballonnen op laten met een wens daar aan, het was een schitterende afsluiting van een uitwisseling, die helemaal in het teken stond van het 40-jarig bestaan van onze Stichting.

Voordat de afsluiting plaatsvond heeft de voorzitter, Niesje Schagen lid van ons bestuur, even in het zonnetje gezet. Precies 12,5 jaar had zij op dat moment zitting in het bestuur van ons comité. Vele jaren daarvan is zij penningmeester geweest en Judi heeft haar bedankt met een schitterende bos rode rozen voor haar enorme inzet tijdens alle jaren. De uitwisseling is ook mede dank zij Niesje in stand gebleven. Zij heeft te kennen gegeven om in de nabije toekomst te willen stoppen.

Ook heeft onze voorzitter de gastgezinnen bedankt voor hun gastvrijheid en voor het open stellen van hun huizen. Ons bestuur heeft begrepen, dat er heel wat vriendschappen zijn gesloten. Onze hartelijke dank gaat ook uit naar Stineke Heinen en aan het eind van de avond heeft de voorzitter afgesloten met de woorden "we did it". Het was een enorme grote klus. Onze bestuursleden en onze gastgezinnen hebben zich met hart en ziel voor deze uitwisseling ingezet.

### **Donderdag 7 augustus 2009**

Dag ter vrije besteding. De gasten moesten weer om 17.00 uur bij het station aanwezig zijn om weer met de bus naar Schiphol te gaan. Niesje Schagen en Judi Klok-Levit hebben de gasten naar Schiphol gebracht. Met een vertraging zijn zij vertrokken. De andere dag hebben we vernomen, dat ze weer goed in Kfar Saba waren aangekomen.

### **Overige activiteiten in 2009**

- Jaarlijks overleg met onze burgemeester en de gezamenlijke zustersteden
- Voorbereiding uitwisseling – 3 infoavonden en een evaluatieavond
- 7 vergaderingen Gemeente en de gezamenlijke zustersteden
- Extra overleggen met Stineke Heinen ivm komst en programma Jeugdorkest
- Deelnemen aan kennisavonden georganiseerd door Bedrijf- en Samenleving, waaronder op 9/10 een beursvloer met als thema **Wereldburgers**. Deze beursvloer werd geopend door Bas Verkerk



- 2 radio interviews. Ankie Schomaker van Radio Delft heeft onze voorzitter twee keer geïnterviewd en deze interviews zijn uitgezonden op Radio Delft.
- Ons bestuur was vertegenwoordigd bij het ramadandiner op 19 september 2009
- Voorbereiding expositie TOP, filmavonden, opening 10 juni, sluiting 9 september 2009
- Website wordt verzorgd door Désirée Lorist m.m.v. Avi Lev en Judi Klok-Levit
- Voorbereiding tijdens privé bezoek van onze voorzitter aan Kfar Saba: uitwisseling 2011, uitwisseling/tentoonstelling Delftse kunstenaars in Kfar Saba, evt. mogelijkheden te onderzoeken aan deelname muziekfestival ter herinnering aan Pierre van Hauwe, 25 t/m 27 april 2010

### **Activiteiten 2010**

- Momenteel zijn we als bestuur bezig om te kijken naar een uitwisseling op sportgebied en een dansgroep
- Muziek festival in Kfar Saba ter herinnering aan Pierre van Hauwe (25 t/m 27 april 2009).
- Thema avonden in ontwikkeling
- Zoeken bestuursleden/vrijwilligers voor activiteiten

### **De samenstelling van ons bestuur in 2009**

Judi Klok-Levit	voorzitter/secretariaat telefoonnummer 015-2610769 (tevens faxnummer) e-mail: <a href="mailto:jukaklok@ziggo.nl">jukaklok@ziggo.nl</a>
Ben v.d. IJssel	penningmeester, telefoonnummer 015-3109410
Niesje Schagen	lid, telefoonnummer 015-2144389
Ada Bres	lid t/m augustus 2009



## ***Bijlage***

### **Kfar Saba's Symfonisch Blaas-Jeugdband succesvol met Delfts voorbeeld**

**Zaterdagavond was de Maria van Jessekerk het toneel voor een uitvoering van de symfonische blaas-jeugdband uit zusterstad Kfar Saba. In een redelijk gevulde kerk speelde het orkest onder leiding van Ofer Ein Habar een gevarieerd programma dat was opgebouwd uit klassieke muziek, delen uit musicals en traditioneel joodse muziek.**

De band bestaat uit 31 meisjes en 20 jongens die in leeftijd variëren van 13 tot 18 jaar. Ondanks de jonge leeftijd van de orkestleden zetten zij een concert van formaat neer. Eerder speelde het orkest ook al in Abtswoude en in het stadhuis tijdens de officiële viering van veertig jaar stedenband met Aarau en Kfar Saba. Ook die optredens waren een groot succes.

In Kfar Saba is onder aanvoering van kinderarts Dr. Shmuel "Schmulik" Franco in de jaren tachtig een Muziekfonds opgezet met het doel op alle lagere scholen muziekonderwijs te verzorgen. De stedenband met Delft heeft hierin een grote rol gespeeld. Door een uitwisseling kwam Franco in aanraking met Pierre van Hauwe. De methode van Van Hauwe heeft in Kfar Saba aan de basis gestaan van de inrichting van het muziekonderwijs. "Ik leerde van Pierre van Hauwe de relatie tussen muziek en het opgroeiende kind kennen. Ik realiseerde mij toen voor het eerst hoe belangrijk muziek voor de ontwikkeling van een kind is."

Burgemeester Yehuda Ben Hemo herinnert zich de inspanningen van Franco nog goed. "Wij dachten toen door de omvang van zijn project dat hij hallucineerde. Hij had het niet over een kleine groep kinderen, maar over een orkest op elke school. Hij zag wat wij toen niet zagen, maar vandaag leven we zijn droom van gisteren." Ben Hemo draagt vanuit het stedelijk budget jaarlijks omgerekend bijna een half miljoen euro bij aan het Muziekfonds en de muziekschool.

In Kfar Saba is het spelen van een instrument onderdeel geworden van het basisschoolcurriculum. Door de mix van publieke en private financiering is het muziekonderwijs voor iedereen toegankelijk geworden. Yair Mashiah, directeur van de muziekschool, vertelt dat zijn muziekschool de vaardigheden die op de basisschool zijn opgedaan verder helpt ontwikkelen. "Elk jaar hebben we tussen de 10 en 20 leerlingen die goed genoeg zijn om muziek op hun eindexamenlijst te kunnen inbrengen. Met 700 leerlingen zijn wij de grootste muziekschool van het land." Dirigent Ofer Ein Habar noemt het muziekonderwijs een goed geoliede culturele machine. "Omdat Kfar Saba wordt beschouwd als de muzikale hoofdstad van Israël, zijn wij in staat gebleken de beste muziekdocenten uit Israël naar Kfar Saba te halen, en dat is zeker niet vanzelfsprekend voor een stedelijk instituut."

Dat de muziekmethode in Kfar Saba succesvol is, bewees Ofer Ein Habar met zijn musici zaterdagavond. Het orkest speelde niet alleen zuiver en technisch goed, het was ook in staat om in de verschillende muziekstijlen een emotionele lading te leggen. Dit jeugdorkest spreekt daadwerkelijk de internationale taal van muziek. Het langdurige applaus dat het orkest kreeg, was dan ook zonder meer verdiend.